

Hester Knibbe

Een kleine geschiedenis

Gedicht

De Academische Boekengids 65, november 2007, p. 23.

Nick. Begint met een grap, laat dan
zijn jankende jeep tegen de helling op
kruipen. Muziek, milady! Ik? Een kleine

geschiedenis. Mijn moeder
een slonzige hoer, mijn vader een zuipschuit, sloeg
mij volwassen, twaalf jaar oud kroop ik

het huis uit. Mijn moeder? Kan
koud zijn kan leven, ik zou het niet
weten. Mijn vader zoop zich een heilloze
dood in. Fini. Muziek! De afgrond is

zacht milady, soms stuur ik mijn jeep
jankend over het wildpad, maar alleen is alleen
die geen muziek kent, muziek ladylove
is een kostbaar bezit. Met zestien

het leger. Discipline lady! De mooiste
muziek is vrijheid: I love you en daarna
een scheiding; mijn lief werd te dik te
vadsig te lastig en LOVE, ho maar. De afgrond

is zacht milady, het spoor ben ik soms
bijster, maar ach, altijd wel ergens een beekje
muziek, dorstlessen lady, muziek is mijn

liefde en niemand pakt me die af. De
toekomst? Een dag uit een leven is
een leven compleet, ladylove.

Hester Knibbe (1946) debuteerde in 1992 met *Meisje in badpak* (uitgeverij De Prom, Baarn). Daarna verschenen, naast enkele bibliofiele uitgaven in kleinere oplagen, nog verscheidene bundels, onder andere *De buigzaamheid van steen* (2005, De Arbeiderspers). Haar werk werd bekroond met de Herman Gorterprijs (2000) en de Anna Blamanprijs (2001). In 2008 zal bij De Arbeiderspers de bundel *Bedrieglijke dagen* verschijnen.