

**Piet Gerbrandy**

**Gedicht**

***De Academische Boekengids 39, juni 2003, pp. 6.***

*Deze avond wil ik nog  
woelen we boeken gezever gedenk dode  
lijnen maar morgen drinken we bieren.*

*Mijn wolvekind nu het nog stormt in je  
oor nu je sponning zo rinkelt o spin je  
een schering dan weef ik een lierzang*

*om vlagen te vangen de blaker te voeden  
om langzame duurzame regens.*

*Nog jagen we samen op dood geverfd wolvee  
op zwetende haardvacht op stilling maar luister  
kind morgen drinken we bieren.*

uit de verte kwam het geluid van een soort krekels

Dit is het dertiende gedicht in een serie van niet eerder gepubliceerd werk van Nederlandse dichters.