

Hagar Peeters

## Lamento van een mogelijkheid

Gedicht

*De Academische Boekengids* 49, maart 2005, pp. 15.

Ik beklaag mij omdat er naast mij altijd meer is.  
Nooit ben ik alleen en uniek in mijn existentie,  
van alle kanten slechts één dimensie  
die nooit op zichzelf staat maar altijd slechts deel is.

Kuddedier onder de van mij afwijkende gelijken,  
mag ik niet boven het maaiveld uitstijgen.  
De keus voor mij is even willekeurig  
als wat voor mij moet wijken.

Het leven is te kort om me eerst volledig te kennen  
en pas dan voor mij te kiezen.  
In feite ben ik een sprong in het diepe.  
Ik betreur het dat ik vaak de verkeerde keuze ben  
gebleken, en altijd wist: een andere was beter,  
zonder dat het in mijn macht lag  
u daarvan op de hoogte te stellen.

Geduldig wacht ik op uw smaak en keuze,  
uw voorkeur, beginsel, levensleuze,  
het dogma volgens welke koers u tot hier voer,  
het bijgeloof dat het van hogerhand zo was beslist.

Maar weet, het was toeval waardoor u zich tot mij richt.  
Ik heb nooit noodlot willen zijn, geloof ook niet  
aan dat fatalisme dat mij te romantisch is.

**Hagar Peeters** (1972) debuteerde in 1999 met de bundel *Genoeg gedicht over de liefde vandaag*. Met haar boek *Gerrit de Stotteraar; Biografie van een boef* (2002), won ze de Nationale Scriptieprijs 2001. In 2003 verscheen *Koffers Zeelucht*. Het onderstaande gedicht wordt in deze *Academische Boekengids* voor het eerst gepubliceerd.