

**Willem Jan Otten**

**RIVIER**

**Gedicht**

***De Academische Boekengids 56, mei 2006, pp. 10.***

We lieten in zijn uiterwaarden onze zestig plussers los.  
Daar langs het oobos met de oeros uitgezet in 't najaar van '03,  
Daar stroomde hij, ik was er zonder jou, jij nimmer zonder mij,  
Dat stroomde hij en waar hij stroomde was hij al voorbij.

**Willem Jan Otten** debuteerde in 1973 als dichter met de bundel *Een zwaluw vol zaagsel* (Querido). In 1978 werd zijn eerste toneelstuk, *Henry II*, in boekvorm gepubliceerd. Als proza-auteur debuteerde hij in 1984 met de novelle *Een man van horen zeggen* (Oorscot). In 1999 ontving Otten de Constantijn Huygensprijs ter bekroning van zijn gehele oeuvre. Met zijn roman *Specht en zoon* (Oorscot) won hij in 2005 de Libris Literatuurprijs. In 2006 verschijnt *Een sneeuw en ander toneel*, zijn verzamelde toneelwerken.