

Van de redactie

H

OE

*zalig, als de jongenskiel / Nog om de schou-
ders glijdt! / Dan is het hemel in de ziel, /
En alles even blijd.* Zo begint Hilde-
brands loflied op de onbekommerde
jeugd. Maar lang kan het niet duren,
het onbekommerd vlinders vangen.
Onverbiddelijk komt immers de eerste
schooldag en daarmee de tijd waarin
veeleisende leermeesters aan al die
gelukzaligheid een eind zullen maken.

Schoolgaan betekent gekortwiekt
worden, leren doet pijn, kennis ver-
meerdert smart. Het zijn klassieke
gemeenplaatsen, die door de eeuwen
heen herhaald en herkend worden. En
hun refrein zijn lofzangen op het
gewone, natuurlijke leven en de zor-
geloze eenvoud van het directe weten.

Wanneer ik de graagte waarneem
waarmee wetenschap en wetenschap-
pers worden bekritiseerd, komen mij
dikwijls Hildebrands regels in de zin.
Zouden achter deze gretige kritiek op
kennis – en dan vooral onwelkome en
complexe kennis – het aloude verlan-
gen naar natuurlijke eenvoud en de
klassieke schoolkritiek schuilgaan?

Michiel Korthals schrijft in deze
aflevering van de *ABG* naar aanleiding
van hedendaagse discussies over voe-
ding, milieu en dierenwelzijn. Zijn
onderwerp staat vandaag de dag mid-
den in de belangstelling. Naar weten-
schappelijke argumenten is grote
vraag. Maar Korthals stelt vast hoe
lastig het is oog te houden voor de
complexiteit van vragen en mogelijke
oplossingen: *Om de een of andere reden
kunnen velen niet accepteren dat juist in
dit buitengewoon ingewikkelde vakge-
bied heel veel verschillende feitencom-
plexen bestaan en heel veel verschil-
lende, waardevolle perspectieven, die tot
uiteenlopende conclusies kunnen leiden.
De grote opgave is dan tot een – waar-
schijnlijk niet harmonieus – beeld te
komen van alle verschillende perspec-
tieven die nu eenmaal bij dit onderwerp
horen, zodat we kunnen experimenteren
met verschillende oplossingsrichtingen.*

Zijn bijdrage is beslist niet de enige
die de onverbiddelijke complexiteit
van wetenschappelijk vragen illus-
treert. Voor wie de waarheid in pacht
heeft of zweert bij heilige eenvoud, is
deze aflevering van de *Boekengids* geen
geruststellende lectuur. Zoals steeds.

Sijbolt Noorda, *redactievoorzitter*