

Sijbolt Noorda

Van de redactie

‘Boeren zoals God het wil’ is geen EO-variant van *Boer zoekt vrouw*, maar een citaat uit deze *Academische Boekengids*. Het blijkt een vorm van Gods water over Gods akker laten lopen: terughoudende landbouw, met weinig grondbewerking en veel vertrouwen in de heilzame werking van natuurlijke processen.

In het artikel van Paul Struik fungeert het als een voorbeeld van *framing* in de landbouw. Was de agronomie (de wetenschap van gewassenteelt en landbouwgrondbewerking) ooit een gewaardeerde wetenschappelijke bijdrage aan de verhoging van de productiviteit van de landbouw, inmiddels is ze het slagveld van commerciële, politieke, romantische en activistische opvattingen en praktijken. Zonder vooringenomenheid standen van zaken beschrijven en analyseren, en toekomstperspectieven en scenario's presenteren - het is er niet meer bij.

Ook op Fjodor Dostojevski is in de loop van de tijd een hele serie overtuigingen en vooroordelen geprojecteerd. Karel van het Reve vond zijn boeken maar keukenmeidenromans. Anderen zagen in hem een geëngageerde christelijke schrijver of een aartsreactionair. Nu hebben de aartsbisschop van Canterbury en de Nijmeegse hoogleraar Van den Bercken elk hun interpretatie gepubliceerd. Onze recensent, Willem Weststeijn, stelt tevreden vast dat ze zich hebben ingehouden, dat ze goed hebben gelezen en begrepen dat in Dostojevski's werken meer dan één stem klinkt, meer dan één opvatting naar voren wordt gebracht. Met een enkele uitzondering.

Twee voorbeelden uit vele. Evenwichtig oordelen, vele gezichtspunten tegelijkertijd tot hun recht laten komen, overzicht bieden en houden - het is ook voor wetenschappers geen geringe opgave. Wij van de *Academische Boekengids* blijven vasthoudend en niet vooringenomen naar het ideaal streven. En u bent er zelf bij om met verstand te lezen en te beoordelen.

Sijbolt Noorda, redactievoorzitter.