

Eva Gerlach

## DE VULKAAN

### Gedicht

*De Academische Boekengids 32, april 2002, pp. 6.*

ik laat mijn bal vallen  
en de vulkaan barst uit

‘een wolk van ongewone vorm en afmeting  
as regent neer de mensen  
met kussens over hun hoofden gaan op elkaar liggen  
maken zich kleiner wachten ongeboren’

maar ik raap mijn bal op  
en ik loop verder

‘aan een lange periode van stilte kwam een einde  
daarna daalde ik af in de krater  
om de bodem te meten  
ik nam monsters ik stuurde ze op  
naar het laboratorium boven  
ik praat alleen over vulkanen’  
gooi ik mijn bal in de lucht  
slikt hij de wind in

‘de stad komt omhoog  
de zee lijkt te zakken  
maar het is de stad die zich verheft  
kijk de gangen van zeedieren onderaan al deze zuilen  
staan droog’

ik laat mijn bal vallen  
(‘het leek ons raadzaam de stad te verlaten’  
‘er kwam geen eind aan de stroom’)

en ik raap mijn bal op  
loop verder

*Dit is het zesde gedicht in een serie van niet eerder gepubliceerd werk van Nederlandse dichters.*