

Willem Thies

Elegie

De Academische Boekengids 45, juli 2004, pp. 11.

ik ga lichtgewapend en in zomeruniform
ik proef hitte en hechtdraad en bloed

het verdriet is donker op mijn gezicht geschminkt
drinkend verworden mijn lippen
tot litteken

ik wil van glas zijn en breken

mijn tempels & kazernes zijn opgetrokken uit de hardste klei

ik zend mijn regimenten van rancune en legers van vergelding
de scharen van mijn kreeft woekeren de aarde zwart
anderen wacht een wreder lot: het botte zwaard
van verwaarlozing.

m.a.w.

ik ben de wet & mijn wet is willekeur

ik ben de pijl van venijn & de pil
van onverschilligheid

ik ben de zwartgehelmde engelen met haak in het hart
de weeklacht van de weerloze is mijn overwinningshymne

‘Elegie’ is een niet eerder gepubliceerd gedicht van **Willem Thies** (1973). Gedichten van zijn hand verschenen in de literaire tijdschriften *Passionate*, *Nymph*, *De Tweede Ronde* en *De Brakke Hond*.