

Wiel Kusters

IN MEMORIAM FRATRIS

Gedicht

Het leven heeft zich met de dood verstaan,
toen het als eeuwigheid niet kon beginnen.

Op iedere mesthoop kraait een andere haan
en door geen water gaan dezelfde vinnen.

Ik zag mijn broer zich hijsen aan de maan
en aan drie korte ademloze zinnen,
de nieuwste laatste voor hij ophield te bestaan,
het eeuwige aannam en de tijd liet winnen.

Wiel Kusters (1947) is dichter, schrijver en hoogleraar Algemene en Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Maastricht. Zijn eerste dichtbundel verscheen in 1978. Vorig jaar publiceerde hij een biografie van de dichter Pierre Kemp. Op dit moment werkt hij aan een biografie van Kees Fens.