

**Marjoleine de Vos**

**Mevrouw Despina zwemt 's morgens**

**Gedicht**

Ze is het roze op bergen, helder grijs water  
zon is ze op haar handen van goud -  
geen Afrodite, die lachend opstijgt uit golven  
niemand kijkt toe. Wat is dit voor toestand  
van slome extase? Ongeleid zwemt het lichaam  
met huid hoofd en borsten door zee, alles zwijgt  
van volmaaktheid. Zoals zij drijft waait een bries,  
welvt een golf, houdt rots zich bij elkaar.  
Geen woord doet hier dienst, ze is niets  
dan een leven een ochtend in zee.

Rijst de zon, keert ze weer, valt de wereld  
terug in zichzelf. Zingt plots een sopraan  
wat ze vergat: "Bid, maar bid toch daarbij."

*Dit is het derde gedicht in een serie van niet eerder gepubliceerd werk van Nederlandse dichters.*