

Jacob Groot

Niemand's lichaam

Gedicht

Slaat mijn woord op niemands lichaam, dan heb ik niets gezegd
dat verkeerd kan worden uitgelegd zonder het over een ander te
hebben, want zelf ga ik langs in de tijd die het de ruimte geeft
Heb ik het zelf, niemands lichaam, zodanig dat het rondvertelt
de gegevens mijnerzijds aan zijn adres, onbekend, wil ik het teveel
dat ik ben onophoudelijk ruilen met wie dan ook
Stel ik daarom de vraag: waarom ben ik geen ander? & antwoord
ik: ik weet het niet, ik had ook een ander kunnen zijn, dan ben ik
verloren. Want iedereen is te veel
Niemand's lichaam echter is dragelijk, namelijk zweeft

Jacob Groot (Venhuizen, 1947) debuteerde in 1970 onder het pseudoniem Jacob der Meistersänger met de bundel Net als vroeger. Zijn meest recente bundel Divina Noir verscheen in 2010. Groot publiceert niet alleen poëzie; in 2008 verscheen zijn roman 'Billy Doper'. In mei 2012 ontving hij de A. Roland Holstprijs voor Poëzie. Het werk van Jacob Groot wordt uitgegeven door De Harmonie.