

Arjen Duinker

SOWIESO

Gedicht

De Academische Boekengids 41, oktober 2003, pp. 14.

*De ander zei:
Ik wil iets opperen
Met recepties en brillenkokers.*

*De wetenschap brengt ons
Een aarde en een maan,
Lucide wind, bedeesde taal
En wat spoken die in spoken spoken.
Op de weg een kruk
En gonzende vleugels.*

*Ik zei:
Ik wil iets opperen
Met manchetknopen en handschoenen en autosleutels.*

*De keuze brengt ons
Een wil en een hond,
Grijns van de verte, rode steen.*

*De ander zei:
Ik wil iets opperen
Met redeneringen en terrassen
En weezin en sowieso en opzet.*

*De aarde smaakt naar vanille,
Spoken smaken naar de wind
En de taal smaakt naar ons.*

*Ik zei:
Ik wil iets opperen
Met ogen.*

Arjen Duinker heeft acht poëziebundels op zijn naam. Hij ontving verscheidene prijzen, waaronder de Jan Campert prijs in 2001. Dit jaar was hij een van de genomineerden voor de VSB poëzieprijs. De titel van zijn laatste dichtbundel is *Misschien vier vergelijkingen* (voorjaar 2002).

Dit is het vijftiende gedicht in een serie van niet eerder gepubliceerd werk van Nederlandse dichters.

Besproken boeken:

BESTEL *Misschien vier vergelijkingen*
door **Arjen Duinker**
Meulenhoff Amsterdam
Voorjaar 2002, € 13,50